

## תוף הבית

על שפת ים סוף, צופים בני ישראל בלב הומה וברגשות עזים המציפים אותם, בפגרי המצרים שנפלטו ממנו. מביטים בכספם ובזהבם, במרכבותיהם המנותצות. הים זה עתה נסגר.

הפלא שזה עתה חזו בו משלהב ומעמיק את האמונה החיה בליבם... מפיו של משה בוקעות ומתפשטות על כל היקום מילות שירה שמיימיות על כל מה שחזו עיניהם.. ואז, מגיעה חבורה של נשים. כל הנשים! שרות הן שיר המוכן בליבותיהן מקדמת דנא: "ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות. ותען להם מרים- שירו לה' כי גאה גאה, סוס ורוכבו רמה בים".

מרים אוחזת בתוף המגלם את תמצית האמונה, כפי שמתואר במדרש - "את התוף בידה, וכי מנין היו להם לישראל תופים ומחולות במדבר? אלא הצדיקים היו מובטחים ויודעים שהקב"ה עושה להם נסים וגבורות עת שיוצאין ממצרים והתקינו להם תופים ומחולות. ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים, מגיד הכתוב כשם שאמר משה שירה לאנשים כך אמרה מרים שירה לנשים שנאמר שירו לה' וגו'".

כלי השיר היו מוכנים ואותם נטלו בצאתם ממצרים כי תודעתם בזמן החושך והשעבוד היתה על הגאולה העתידית. כך בדיוק התנהלו הנשים כשהעמידו את צבאותיהם של ישראל בזמן שהגברים כבר איבדו את הכח לחיות ולהעמיד צאצאים.

**ישנם מצבים גם בחיי משפחה פרטית, בכל זמן שהוא, שבו אחד מבני הבית מצוי בשפל ובהיעדר כח, אך הוא מקבל כחות חדשים הניסכים בו ומחדשים את כל ישותו מבן משפחה אחר המוסר נפשו עליו עד שמתחזק ומתרפא.**

**כוחן של הנשים השרות גאולה עם מרים הנביאה, בותן גם לנו כח לעמוד בניסיונות ההווה, כדברי הרבי מלובוביץ' שכל נשי ישראל, עד סוף כל הדורות, הולכות אחרי מרים ומגדילות כח הקדושה, ומשליכות לים את כל מה שמתנגד לה. זו בשורה עוצמתית במיוחד בימים אלו.**

שנזכה ונראה בעזרת ה', ונהיה שותפים לגאולה השלמה שתבוא ברחמים רבים ובהארת פנים, תכף ומיד ממש.

### הרבנית רות בנימין

מרצה ויועצת בתחום המשפחה  
וחברת בוחרים במשפחה



"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם

