

המשפחה סוד החוסן הלאומי והאישי

בחודש טבת השנה, הסתיים שלב איסוף הנתונים במפקד האוכלוסין השביעי של מדינת ישראל. מטרתו המוצהרת של מפקד כזה הוא לעזור לשלטון להתנהל. באמצעות המפקד ניתן להבין מה השתנה בשנים האחרונות, ומה צפוי להבא וכך לנסות לתכנן את צעדי השלטון בהתאם. מדובר במפקד אזרחי הכולל מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה. במפקד של צבא סופרים את כמות החיילים "יוצאי הצבא" כדי לאמוד את הכח ולארגן אותו לקראת מלחמה.

המפקד בתחילת ספר במדבר הוא לכאורה מפקד צבאי לקראת הכניסה לארץ "מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם" אולם אם מדובר במפקד צבאי כיצד נסביר את הציווי "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם", מה חשיבות יש למשפחה בצבא? אדרבא חייל אמור להתנתק מכל מחויבות ולהיות מרוכז אך ורק במשימתו לנצח במלחמה. כך כותב הרמב"ם בהלכות מלכים: "וישיש נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה". כך היה במפקד למשכן שם כל אחד נתן מחצית השקל, בלי קשר למשפחה ולשבט.

נראה שהתורה רומזת לנו שהכח הצבאי, לא תלוי רק במספר החיילים אלא בחוסן האזרחי. "שאו את ראש כל עדת ישראל" מסביר הרש"ר הירש: עדה משורש 'יעד' ודומה ל'יחד'. הוי אומר המפקד נועד לחבר את ישראל יחד ליעד משותף. חיבור זה נעשה באמצעות ה"משפחות לבית אבותם". המשפחתיות בעם ישראל היא סוד כוחו, וכאשר אנו מצויים על מפקד לקראת הכניסה לארץ, דואגת התורה לחבר כל יוצא צבא למשפחתו ולשבטו. חיבור זה הוא הנותן לו את הכח לחוש ולדעת ש"כל דמי ישראל תלויין בצווארו... וילחם בכל לבו..." (הרמב"ם שם).

הרב מיכאל פואה



**בוחרים
במשפחה**

"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם