

הוד והדר לבושה

בתוך שירת הים ישנם תיאורים נפלאים על הקשר המיוחד בין עם ישראל לקב"ה. בין השאר כתוב שם 'זה א-לי ואנוהו, אלוקי אבי וארוממהו'. הכוונה היא שעם ישראל מתחייב לשבח את ה' על הניסים הגדולים שקרו לו, 'אנוהו' לפי זה פירושו 'איפה' אותו כביכול (מלשון יופי) עם סיפור המעשים הגדולים והיפים שעשה לי, וארומם אותו למעלה למעלה על אותם דברים. אבל חז"ל למדו מהביטוי 'אנוהו' עוד דבר – התחייבות שלנו לייפות כל מה שקשור לעבודת ה', מה שנקרא 'הידור מצוה'. הכוונה היא שנוסף למצוות עצמן שאותן אנו חייבים לקיים 'כמו שצריך', ישנו חיוב נוסף – לקיים את המצווה 'יותר' ממה שצריך ע"י עשייתה באופן אסתטי, מכובד, יפה, וראוי, יותר מהמינימום. חז"ל מתארים איך ראוי לקנות בגד נאה לשם קיום מצות ציצית ולכתוב ספר תורה נאה ולרכוש ארבעה מינים נאים. וגם ראוי לכתוב את ספר התורה בקולמוס נאה למשל, כך קובעים חז"ל.

אז מה זה מלמד אותנו? שאסתטיקה חשובה. אישה נאה דירה נאה כלים נאים מרחיבים דעתו של אדם. וגם של משפחה. בית מטופח שבו מקפידים על סדר ועל ניקיון מוסיפים חן ונחת ליושבי הבית. אישה שמתנאה לבעלה מושכת חוט של חסד ומאדירה את האהבה. לפעמים נדמה לנו שהחיצונית טפלה לנו, והעיסוק בחומר מוריד אותנו ממדרגתנו, אבל כל מה שנדאג להתנאות לצורך הבית – נתקדש יותר. בית מטופח משרה אווירה נעימה, נינוחה, ומאפשרת גם קבלת אורחים בנינוחות. בית מבולגן, לא נקי – עלול לגרום לתחושה של חוסר נוחות בתוך הבית פנימה. כיסוי הראש ההולכים ומתהדרים מסמלים את ברכת דור המשיח – הוד והדר לבושה. המטפחות הופכות לכתרי מלוכה. אם נרצה ללמד את הבנות שלנו מהי צניעות – נצטרך להקפיד על לבוש צנוע אבל גם אסתטי ונדאג להשקיע זמן איכות וגם כסף בקניית בגדים יפים וצנועים כדי שהן תרגשנה יפות, כדי להנעים את המצווה עליהן. אפשר להיות צנועה ולהתלבש בצורה אופנתית. וגם גינה מטופחת משביחה את אדמת ארץ ישראל הקדושה. אילן במה אברכך? פירותיך מתוקים וצלך נאה.

ד"ר חנה קטן

רופאת נשים בכירה, מרצה וסופרת,
וחברת תנועת בוחרים במשפחה



**בוחרים
במשפחה**

"בוחרים במשפחה" – ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם