

מבית ומחוץ מקשה אחת זהב...

פרשת תרומה עוסקת בבניין המשכן וכליו. הכלי המרכזי ומקור כל הקדושה היה ארון הברית.

כשהתורה מתארת כיצד היה נראה ארון הברית כתוב: "ועשו ארון עצי שיטים".

מסביר **רש"י**: כיצד עשו את הארון? לקחו ארגז פתוח מלמעלה, עם 4 קירות **זהב** והכניסו לתוכו ארגז נוסף קטן יותר שהוא כבר היה עשוי עץ. לתוך ארגז זה הכניסו ארגז קטן יותר שגם הוא היה עשוי **זהב**. כלומר אם היינו מסתכלים מלמעלה היינו רואים **זהב-עץ-זהב**. וכל זה גם היה מחופה בזהב.

יוצא שאם היינו מסתכלים מלמעלה לא היינו רואים מילימטר של עץ..

אז מדוע התורה מתעקשת לקרוא לזה ארון **עצי שיטים** כאשר מדובר פה בעיקר בזהב?

שאלה נוספת - מדוע צריך בכלל את הסנדוויץ' הזה **זהב-עץ-זהב**?

מסביר **הרש"ר הירש**: לעץ יש מעלה וחיסרון ולזהב יש מעלה וחיסרון ואינם דומים אחד לשני.

הזהב הוא **נצחי**. אם נטמון טבעת זהב באדמה ונחזור לאותו מקום אחרי 100 שנה, נחפור ונמצא בדיוק את אותו הזהב.

החיסרון של הזהב הוא שגם אם נחזור אחרי המון שנים הוא נשאר כמות שהוא, הוא אינו צומח. הטמנת בחול טבעת זהב? זה מה שתקבל בחזרה.

בשונה מהזהב, העץ הוא **זמני**, הוא לא נצחי, זה החיסרון שלו. לעומת זאת עץ הוא דבר מצמיח, יש לו יכולות של **גדילה ופריחה**, כשאנו שותלים עץ קטן סביר להניח שנזכה לראות פירות וענפים כעבור זמן מה. זוהי מעלתו של העץ.

שתי המעלות הייחודיות הללו של העץ והזהב סימלו את ארון הברית: בארון הברית היה זהב שמסמל את התורה. התורה היא נצחית, מאז משה רבנו ועד היום יש לנו אותה תורה.

אם חכמי האימפריה היוונית - סוקרטס וחבריו, היו מגיעים היום חזרה לעולמנו, הם לא היו מזהים את יוון בכלל, אפילו השפה לא אותה שפה, מי מתעסק היום עם הפילוסופיה שלהם? אולי כמה חוקרים..

לעומת זאת אם משה רבנו היה מגיע הוא היה פוגש את אותו מקווה, אותה שבת, אותה ציצית ואותן תפילין. לא שינינו, התורה שלנו נצחית ממעמד הר סיני ועד היום. וזה **סוד נצחיותה** של התורה.

אבל יש לה יתרון נוסף, היא **מתפתחת**: יש לנו תורה שבע"פ: משנה, גמרא, שו"תים שונים בהלכה עד כל ספרי האחרונים בדורנו, לא סתם אנחנו נקראים **"עם הספר"**, התורה התפתחה יחד עם כל מה שמתפתח בעולם וזו הבחינה של **העץ**.

אבל יש פה נקודה חשובה: עם כל ההתפתחות של העץ הוא עדיין מוגבל בתוך 2 דפנות ארגזי הזהב, הוא לא יכול להתפתח יותר ממה שנותנים לו.

אם ננסה לחבר זאת לימינו, ניתן לומר כי ישנן רוחות שמנשבות ומנסות לקעקע / לשנות / להנדס מחדש את צורת המשפחה בישראל ואת ערכיה ע"י פרסומות, סדרות וחטיפים שונים שבאים לחטוף לנו את קדושת הבית היהודי ולהראות לנו עולם יותר מתקדם ומאפשר. תפקידנו הוא לחזק את דפנות הבית כמו הזהב הנצחי והיציב ולהמשיך לקדם, לשכלל ולהצמיח את קשרי המשפחה והיצירתיות בתוך הבית פנימה: לצמוח לגדול ולהתפתח בלימוד של שיח נכון ומקדם יותר בין בני המשפחה, יצירת חוויות משותפות ומעניינות ופיתוח הקשרים המשפחתיים מתוך שמחה ואנרגיות חיוביות.

כל זה בתוך **מסגרת התורה והיהדות**. גם כאשר המשיח יגיע וייתן הצצה לתוך ביתנו פנימה הוא יכיר מיד את הבית היהודי והמסורת עתיקת היומין בה התברכנו. או אז הוא בוודאי יוכל לברך בשמחה **"מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"**.

איתי הלל, ר"מ בישיבת נחלים,

בוגר לימודי טיפול מיני זוגי ומכוון טיפולי מטעם המכון הישראלי למשפחה



**בוחרים
במשפחה**

"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם

