

מהות שמביאה לגאולה

הגשש החיזור בפרודיה על שירה בגוון של פסיכולוגיה בגרוש, ציטטו "שיר" ששורת המחץ שלו היא: "מי אני מה אני מי אני מה".

אבל ברצינות:

מי אני? מי אנחנו הנשים?

בסיום שירת הים, מיוחסת מרים הנביאה אל אחיה:

"ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה" (שמות טו כ).

למה?

האם מרים, אחת מתוך שלושת מנהיגי דור הפלאות של יציאת מצרים, איננה ראויה לאזכור עצמאי?

תשובה אחת לשאלה זו נמצאת בגמרא:

היא אחותו של אהרון, מכיוון שהאירוע המרגש של שירת הנשים בשעת שירת הים, מתבסס על הנבואה הראשונה שנתנבאה מרים.

נבואה זו התרחשה בעבר, לפני שמונים ואחת שנים, בשעה שמרים הייתה רק אחות אהרון, היות ומשה רבינו טרם נולד. (סוטה יב)

היא ניבאה שאם אביה יישא מחדש את רעייתו, אותה גירש בגלל גזירת פרעה, כי אז התינוק שייולד יהיה מושיעם של ישראל.

שם למעשה החל הסיפור שבזכותו אנו עומדים על שפת ים סוף ואומרים שירה!

למעשה, האזכור הזה, לפי הגמרא, מכבד את מרים כמי שהביאה לכל מהלך הגאולה, בנבואה ובמאמץ השקיעה על מנת לקיים בפועל את הנבואה. המשך הפסוק מספר: "ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות" (שמות טו כ)

ורש"י מסביר: משה אמר שירה לאנשים, והם עונים אחריו. מרים אמרה שירה לנשים, והן עונות אחריה.

כל מין בנפרד, כל מין במנגינה ובטקסט שמביא את תחושות ליבו.

איש מנהיג ואשה מנהיגה, כדי לכבד את כוחותיה הכל כך ייחודיים של האשה.

מרים, בעלת החזון ויכולת הביצוע, היא אשה ענקית שאיננה מבטלת את נשיותה אלא מעודדת את הנשים לבטא את מהותן ודרךן הייחודית בעבודת ה'.

מהות שיודעת להביא גאולה.

הרבנית חוה כוכב (מנסבר)

מרצה במכללת חמדת הדרום, מנחת הורים וזוגות וחברת בוחרים במשפחה



בוחרים
במשפחה

"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם