

ערכה של משפחה

בפרשתנו אנו נפרדים מהלימוד השנתי שלנו על דמותו של אברהם אבינו. מסכת חייו של אברהם אבינו רוויה בהמון אירועים שיש מה ללמוד מהם לדורות, כמו: הדבקות בציווי האלוקי, הכנסת אורחים, התמודדות עם ניסיונות, הפצת שם ה' בעולם.

הפעם ברצוני להאיר על פרשה פחות מוכרת מחייו של אברהם אבינו, פרשה שבמידה מסוימת אפילו מעוררת תמיהה, מדוע אברהם נזקק למה שעשה.

באחרית ימיו של אברהם, אחרי שהתקיימה בו ברכת ה' "זה בירך את אברהם בכל", יצחק נישא ואברהם כבר יודע שיש לו ממשיך וירש, הוא בכל אופן מחליט שיש צורך להתחתן שוב ולהביא ילדים נוספים לעולם. לכאורה עולה השאלה: מדוע בגילו המופלג אברהם מחליט להתחתן שוב ולהביא ילדים לעולם, לחזור ולחנך נערים רכים ולרוץ אחריהם?

הנצי"ב מוולוז'ין עונה על שאלה זו בכמה מילים, אך נראה שתשובתו היא מעט המכיל את המרובה: "משום לא טוב היות האדם לבדו".

אברהם הזקן, שגילו כבר קרוב ל-175 שנה, מלמד אותנו את כוחה של ההתחדשות. כשם ששרה אימנו שהייתה בת מאה כבת עשרים, גם אברהם, שסיים לבכות את אשת נעוריו השותפה לדרכו, פנה להקמת חיי המשפחה, לאהבת אישה, להבאת חיים חדשים. אהבה ומשפחה הם צורך חיוני לאדם, משאב המביא לאדם כוחות של יצירה ושמחה.

הרש"ר הירש מציין סיבה נוספת לנישואי אברהם: "לדברי חכמינו, אין האיש 'שלם', כשהוא שרוי בלא אשה (בראשית רבה יז, ב). לעולם תפקיד האדם גדול, מכדי שיוכל האחד לבדו למלא אותו בשלמות".

אברהם אבינו מלמד אותנו שאין חיי האדם שלמים כאשר הוא חי לבד ודואג לעצמו, החיים מטרטם להיטיב לאחרים, להשפיע על האחר וליצור מציאות גדולה יותר מסך הפרטים.

דברים אלו רלוונטיים בפרט בימים אלו שבהם נגזר עלינו ריחוק חברתי, מפריד ומרחיק, אך למשפחה יש כוח ליצור שייכות, קרבה ואהבה, ולבנות עולם מתוקן יותר באמצעות החסד שבתוך המשפחה.

הרב זאב שמע

חוקר תורני במרכז אחוה
וחבר 'בוחרים במשפחה'



"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם